



Prik prik prik prik....

Af Else Brink Nielsen - 2011

"Bare hun ikke gætter mig!" tænkte Anne mens hun klippede helt forsigtigt i det foldende, hvide papir.



Saksen gik op og ned, op og ned, små stykker papir faldt ned på bordet og der blev flere og flere huller i papiret. "Hvis hun ikke gætter mig, så sender jeg en sms Påskedag og fortæller det var mig!"

Efter Anna var flyttet med sin familie til Odense savnede hun sin farmor helt vildt. Før, da de alle boede i Vojens, tænkte hun faktisk aldrig på hende, hvis hun skulle være helt ærlig. Annas far var vokset op i Vojens og da han blev gift med Annas mor for 100 år siden blev de bare i Vojens. Anne havde syntes det var en lille, dum by i mange år, hun ville meget hellere bo i en STOR by, et sted der ikke var så bonde-agtigt som lille, bitte Vojens, hvor alle kendte alle. Et sted med storcentre, fede butikker og masser af unge mennesker...

"Jeg vil også lave et!" – Annas irriterende lillebror Daniel var kommet hjem fra fodbold og nu stod han og rykkede Anne i armen. "Pas da på-" skreg Anna, "du ødelægger jo mit gækkebrev." Daniel slap Annas arm men blev stående. "Og hvem skal du så sende gækkebrev til, om jeg må spørge? En dreng eller hvad?" Daniel grinede højt. "Åh, du er bare så dum..." Anna kunne mærke tårerne presse på – "skrid med dig.."

Daniel var to år yngre end Anna, han var kun 11 år og han var bare helt utrolig dum og irriterende. I den nye skole havde Daniel en hel masse venner, der alle var fodbold-tosser, de kunne kun snakke om fodbold, fodbold og igen fodbold. Og de kom rendende konstant.



De sidste små hak i papiret krævede koncentration, Anna tørrede øjnene og satte saksen i. Det så lidt sjovt ud med hullerne, men da hun foldede papiret ud var der et flot mønster "Mit navn det står med prikker, pas på det ikke stikker, prik-prik-prik-prik-prik" Fem prikker for at forvirre farmor lidt. Fem prikker for Anna J. altså Anna Jensen.

"Bare hun ikke gætter mig – for så inviterer farmor mig nok til Vojens for at jeg kan få mit Påskeæg." Anna smilede.



Vintergæk